

# Week 3

Uitverkoren door God

## MEDITATIE

**Tekst voor deze week: Lucas 10**

<sup>38</sup>Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. <sup>39</sup>Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. <sup>40</sup>Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' <sup>41</sup>De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. <sup>42</sup>Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'



## OM IN JE MEDITATIE OVER NA TE DENKEN.

We volgen deze cursus de Ignatiaanse methode om een tekst te lezen, en om te bidden of om over na te denken. Zie daarvoor de tekst uit week 1. Voor deze week kun je als vragen meenemen:

Waar identificeer je je makkelijker mee? Met Marta, of met Maria? Of sta je erbij en kijk je ernaar?

Kun je bedenken waar Marta zich bezorgd over maakt?

Wat is er noodzakelijk? Zou je daarover met Jezus in gesprek kunnen, samen met Marta of Maria?

## CITATEN UIT GOD OF SURPRISES

God is werkelijk onze leraar en Hij alleen kan ons leren bidden, of liever, Hij bidt in ons. (blz. 79)

God wil delen in het unieke wezen dat Hij je heeft gegeven: Hij wil niet dat je hem benadert alsof hij vast zit aan vaste formules, voorgeschreven door mensen die er meer van weten. We moeten leren vertrouwen op onze eigen ervaring, onze rijkste bron van kennis. We moeten luisteren naar anderen die ons kunnen helpen onze eigen ervaring te lezen en te interpreteren, maar we moeten niet toestaan dat die mensen ons denken zo domineren dat we onze eigen innerlijke ingevingen negeren, want als we dat doen, doen we afstand van onze vrijheid en 'verliezen we onszelf'. (blz. 79)

Gebed is luisteren. De psalmist zegt: "Wees stil en weet dat ik God ben" (p. 80)

Het woord van God in de Bijbel is een speciaal sacrament van Gods aanwezigheid, net zo echt, hoewel verschillend van vorm, als zijn aanwezigheid in de eucharistie. De woorden van de Schrift, als we ze met geloof lezen, werken als een licht dat valt op de duisternis van ons innerlijk, zodat we kunnen ontdekken en erkennen dat God – Vader van Abraham, Isaak en Jacob, en Vader van onze Heer Jezus Christus – ook onze God is. (blz. 85)

De Schrift is een zoeklicht dat effect heeft op bewustzijn, gedachten, herinneringen, reflecties, dagdromen, hoop, ambities, angsten en mijn bidden is vermenging van Gods Woord en mijn innerlijke gedachten en gevoelens. Het openingsvers van de Bijbel "De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest." beschrijft een huidige stand van zaken, niet een gebeurtenis uit het verleden, en als ik uit de Schriften bid, laat ik de Geest van God zweven over de chaos en duisternis van mijn wezen. (blz. 88)

We zijn geschapen om God, onze Heer, te loven, te eerbiedigen en te dienen, en op deze manier onze ziel te redden (p. 97)

Als ik waardeer wat er om me heen is, zal ik me er ook over verwonderen, me erover verbazen, er een soort eerbied voor voelen, vooral eerbied voor het mysterie van ieder mens. Uit waardering komt lof voort en ware lof omvat eerbied en verwondering, en het verlangen om op de een of andere manier op te gaan in en één te zijn met het object van mijn verwondering. Dit is de wortel van het verlangen om te dienen, het verlangen om één te zijn met de harmonie van de schepping, om erin opgenomen te worden in plaats van te proberen het voor mijn eigen doeleinden te beheersen. (blz. 98)

"U hebt ons voor uzelf geschapen en onze harten zijn rusteloos totdat ze hun rust in u vinden" Sint Augustinus (p. 109)

De schat is verborgen in het veld van ons eigen innerlijke leven. (blz. 104)

Onze oppervlakkige verlangens zijn altijd het meest luidruchtig en veeleisend. Als ze worden beantwoord, kunnen ze ons een leeg en verdrietig gevoel geven, omdat we bij het bevredigen ervan diepere verlangens in ons hebben gefrustreerd (p. 105)

Als we in staat waren om te ontdekken wat we werkelijk willen, als we ons bewust zouden kunnen worden van het diepste verlangen in ons, dan zouden we Gods wil hebben ontdekt... Gods wil is onze vrijheid. God wil dat we ontdekken wat we echt willen en wie we werkelijk zijn. De strijd is niet onze wil tegen de wil van God, maar onze wil die worstelt met zijn verdeelde zelf, de wil die wil dat de hele schepping mij prijst, vereert en dient tegen de wil die God wil prijzen, vereren en dienen. De wil die het van God wil overnemen tegen de wil die God God wil laten zijn. (blz. 105)