



Protestantse Gemeente
Naaldwijk

Programma Bezinning Beleving Verdieping

2024-2025

De avonden die we dit seizoen organiseren, staan in het teken van het thema "Oorlog en Vrede".

Uiteraard zijn er leukere thema's te verzinnen, maar met twee oorlogen niet ver van ons vandaan staat het wel dichtbij de actualiteit. En door het thema uit verschillende invalshoeken te benaderen, wordt het een gevarieerd programma.

Zo komen drie sprekers van naam ieder vanuit hun eigen perspectief over het thema vertellen:

Stefan Paas vanuit theologisch oogpunt, Stevo Akkerman vanuit politiek oogpunt en rabbijn Lody van de Kamp vanuit joods perspectief.

In deze nieuwsbrief leest u de data waarop zij naar Naaldwijk komen.

De andere data waarop wij een avond organiseren, staan ook vermeld.

Anders dan u van ons gewend bent, doen wij dat alleen voor de eerste helft van het seizoen. Reden is dat diverse avonden in het voorjaar van 2025 nog niet definitief zijn. Informatie over deze avonden ontvangt u van ons in een latere nieuwsbrief.

Goed om te vermelden: alle avonden zijn gratis en los van elkaar toegankelijk. Noteer ze in uw agenda en dan zien wij u graag op (één van) de genoemde avonden!

Paula Bossenbroek, Neeltje Reijnders en Joop van Rossem (namens Oude Kerk)
Magda Hazeleger, Cees van der Lugt en Leo van der Wel (namens Ontmoetingskerk)

Maandag 30 september: Het extreme geweld in de Bijbel.

Op bijna alle laatste maandagen van de maand legt een van onze predikanten dit seizoen de link met het thema "Oorlog en Vrede". Dit wordt telkens gedaan aan de hand van een Bijbelverhaal; daarom noemen we deze avonden 'Bijbelen'.

De eerste keer staat ds. Ruben den Hertog stil bij het geweld in de Bijbel en neemt hij als voorbeeld het verhaal over de uitroeiing van de Amalekieten. Een tekst waar vorig jaar nog naar werd verwezen in het Israëlijs kabinet in relatie tot Gaza. In de Bijbel lezen we dat Saul op Gods bevel bijna het gehele volk van Amalek doodt. Extreem geweld waarbij commentaren ook wel spreken over genocide. Hoe ga je vandaag de dag met zulke teksten om?

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur

Donderdag 24 oktober: Theoloog Stefan Paas over "Oorlog en Vrede".

Voormalig theoloog des vaderlands Stefan Paas is bekend van 'De ongelooflijke podcast' die op Radio 1 wordt uitgezonden. Hij kreeg samen met Rik Peels de Theologie Publicatieprijs voor het boek 'God bewijzen'. Hierin staan argumenten voor en tegen geloven in God. Zijn laatste boek was het veelbesproken 'Vrede op aarde'. Daarin gaat het over de betekenis van wat we in de kerk het heil noemen. Het christelijk geloof gaat over redding, verlossing in Jezus Christus. Maar waarvan moet je dan verlost worden en hoe werkt dat?

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur

Maandag 28 oktober: Waarom staat het verhaal van David en Goliath in de Bijbel?

Op de tweede 'Bijbelen' van dit seizoen belicht ds. Magda Hazeleger het verhaal van David en Goliath. Zo'n verhaal uit de Bijbel dat iedereen wel kent. Al was het maar spreekwoordelijk. Het doet wel wat aan een sprookje denken. Een kleine jongen die een reus te slim af is. Maar dit verhaal past ook in ons thema van dit jaar want het gaat over oorlog, over geweld, moordpartijen. Wat doet zo'n verhaal eigenlijk in de Bijbel? Een avond zorgvuldig lezen, kijken naar afbeeldingen die daarover gaan en verrast worden.

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur



**Protestantse Gemeente
Naaldwijk**

**Programma
Bezinning
Beleving
Verdieping**

2024-2025

**Woensdag 30 oktober:
Stevo Akkerman over
Oorlog en Vrede.**

Stevo Akkerman is bekend van zijn columns in Trouw waarmee hij in 2017 de prijs van beste columnist won. Hij werd daarbij geroemd om zijn afgewogen analyses en zijn ruimte maken voor twijfel. Eerder werkte hij als correspondent buitenland voor Trouw. Over deze avond schrijft hij: "Niemand is voor oorlog, iedereen is voor vrede. Iedereen? Nee, de realiteit is anders. Er is nooit géén oorlog in de wereld, er zijn altijd krachten die er brood in zien. Wat moet dan de reactie zijn van de mensen van goede wil? Bestaat er zo iets als een rechtvaardige oorlog? Of is het toekeren van de andere wang de enige weg?"

Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

**Woensdag 13 november:
"Wie zeggen de mensen dat
Ik ben?"**

"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" is de titel van het boek van Willem Jan Otten. In dit boek laat Otten zien hoe Jezus, zelfs al valt zijn naam niet, blijft opduiken in films, romans en muziek. "Hij staat elke keer weer in mensen op. God mag dan dood zijn, zoals velen menen, maar van zijn Zoon zijn we nog niet af. Hij werkt nog in mensen." Ds. Piet van Die (voormalig predikant in o.a. De Lier) leidt deze avond. Hij smult van de teksten van Otten.

De Rank in De Lier, aanvang 20.00 uur (een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke avond met de Protestantse gemeenten van s'-Gravenzande, De Lier en Monster)

**Maandag 25 november:
Derde avond Bijbelen – Saul en David**

De derde avond 'Bijbelen' van dit seizoen wordt geleid door ds. Neeltje Reijnders. Ook deze avond staat een verhaal centraal dat te maken heeft met oorlog. Dat verhaal laat zich samenvatten in de tekst: "Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden." Saul is jaloers omdat David geliefder is bij het volk. Komt dat omdat David meer tegenstanders heeft gedood? Dat zou wel heel wreed overkomen. Of moeten we dit anders zien?

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur

**Donderdag 12 december:
Op naar een vredige kerstmaaltijd;
handvatten voor conflicthantering.**

Waar de één reikhalzend uitkijkt naar een gezellige kerst(maaltijd), ziet de ander hier als een berg tegenop. Onderwerpen die in de familie- of vriendenkring gevoelig liggen, moeten vooral vermeden worden. Lukt dat niet, dan valt de maaltijd of ontmoeting in het water en kunnen de betrokkenen achterblijven met een grote teleurstelling. Hoe gaat u om als een bepaald gevoelig onderwerp toch naar voren wordt gebracht? Deze avond bieden wij u hiervoor op luchtige wijze handvatten door herkenbare situaties te laten zien en te bespreken. Verwacht een vrolijke avond met praktische tips. Ook leuk als u de kerst dit jaar zonder sociale verplichtingen viert.

Herberg bij de Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

**Woensdag 12 februari:
Rabbin Lody van de Kamp over de
situatie in Israël.**

Deze avond is de joodse rabbijn Lody van de Kamp te gast. Hij woont sinds 1981 in Nederland, waar hij rabbijn was bij diverse orthodox joodse gemeenten. Daarnaast heeft hij een aantal romans geschreven waarin de Holocaust centraal staat. Zijn vader bracht twee jaar door in het concentratiekamp Auschwitz en zijn moeder overleefde de oorlog als onderduikster. Verder was Van de Kamp lange tijd actief als gemeenteraadslid voor het CDA in Amsterdam. Inmiddels zet hij zich al vele jaren in om de dialoog tussen diverse groepen in de samenleving te bevorderen en hiermee verbondenheid te stimuleren. Hij staat bekend om zijn genuanceerde mening over de situatie in Israël. Daar zal het deze avond onder meer over gaan.

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur